



'n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans



Bedroefd nemen we afscheid van

MEVROUW

Mariette Hebbrecht

weduwe van de heer Lucien Keersse († 2006)

Geboren te Ertvelde op 26 oktober 1935
en overleden in AZ Alma
te Eeklo op 23 november 2024.

De uitvaartdienst vindt plaats in beperkte kring.
Nadien volgt de bijzetting bij haar echtgenoot
op de begraafplaats van Lembeke.

Rouwadres: familie Keersse,
p/a Uitvaartcentrum Matthijs, Molenstraat 164, 9970 Kaprijke
online condoleren op www.uitvaartcentrummatthijs.be, Tel.: 09 379 07 26

Jouw leven moeten we loslaten,
in ons leven houden we jou vast.

Johan en Sophie Keersse - Colpaert
Christoph en Elisabeth, ♡
Jarne
Florian en Shania

Ivan en An Keersse - Vanbecelaere
Lisa en Michaël
Sophie

Greta en Alexander Keersse - Van den Bossche
Thomas en Delphine, *Noor, Kobe*
Sara

Vera en Paul Keersse - Heyman
Viktor
Ann-Sophie, *Louise, Georges*
Alexander en Dorien, *Lia, Sienna, Will*

Carlo en Katrien Keersse - Gits
Lien en Wout
Tine

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen